

Over **Wim Hoekstra** - bekend als de 'Stoffensnor', marktkoopman op de Amsterdamse Albert Cuyp - zijn veel verhalen te vertellen.

Dit boek neemt je mee op Wims reis door een roerig leven.

Na jaren sanatorium slaat Wim, de schrielpip, soms letterlijk van zich af in de harde Dapperbuurt.

De oorlog, wat was de rol van zijn vader? Op de vlucht voor uitzichtloosheid wordt Wim een Duitse rockstar, of toch net niet? Dan stort hij zich op de stoffenhandel.

De verhalen uit het leven van de nu 75-jarige Wim Hoekstra roepen beelden op van een land in opbouw; van knokken, doorzetten en ten slotte genieten van het eigenhandig opgebouwde bestaan.



**Jan Loogman** (1951) schreef deze biografie na intensieve gesprekken met zijn zwager Wim Hoekstra en aan de hand van research in diverse archieven.

Sinds 2008 verzorgt hij als schrijfdocent cursussen Creatief Schrijven.

Ook publiceerde hij gedichten in verschillende literaire bladen, de bundel 'Een woord valt uit het nest' en de biografie 'Een temperamentvolle

man. Toon Loogman, Slotenaar in Badhoevedorp'.

Heel recent publiceerde hij korte verhalen, onder andere over Sloten en Amsterdam.



## VAN ROCKER TOT STOFFENSNOR

VERHALEN UIT HET LEVEN VAN WIM HOEKSTRA

Jan Loogman