



# Is er een verhaal over jouw straat? Kom langs om samen de website van het Geheugen van Oost te bekijken!

**Datum: 10 november, 24 november en 8 december**

Locatie: Post Oost, Wijtenbachstraat 36

Tijd: 14-16 uur (inloop vanaf 13.30 uur)

Toegang gratis

Op drie vrijdagmiddagen zijn telkens twee vrijwilligers van het Geheugen van Oost aanwezig om een korte introductie op de website te geven. Hoe vind je een verhaal over de herfst of over jouw eigen straat? Hoe kan je een reactie plaatsen? Hoe werkt de kaart? Wat voor thema's komen er allemaal voor op de website? Heb je zelf een vraag? Die kan je hier komen stellen!

**WWW.GEHEUGENVANOOST.NL**

De toekomst begint bij het verleden

Jan-Willem Kunnen

18 juni 2003 ● 119 Reacties

Domweg gelukkig in de Pekelharingstraat

Onze buurt was niet de grote stad, het was een kinderrijk dorp waar wij in...

Gonny Verschut-Verhoogd

14 december 2003 ● 22 Reacties

Lekker samen TV kijken

Het waren hele lieve oude mensjes waar de kinderen uit de buurt voor 10 cent...

Frits Slicht

3 mei 2011

Parkherstellingsoord Oosterpark, na de...

Een korte samenvatting van de verliezen die in de oorlogsjaren werden geleden.

Juana Guillen

3 december 2007 ● 2 Reacties

Kaas van Klaas

De parel van Amsterdam de Dappermarkt, uitgeroepen tot beste markt van...

Laurens Windig

22 november 2010 ● 1 Reactie

Afscheid van de kleuterschool op het...

Het was voor mijn kinderlijk oog een behoorlijk groot feestgebouw.