

Tentoonstelling: Mijn moeder, mijn dochter



Foto: Greet de Schipper

1 maart – 1 mei 2012
Bibliotheek Indische Buurt
Javaplein 2

Mijn moeder, mijn dochter; een tentoonstelling met portretten van moeders en dochters. De portretten brengen in beeld hoe belangrijk de band tussen moeder en dochter is. De vrouwen, van verschillende generaties en culturele achtergronden, laten zien dat er naast de verschillen ook veel universeel is. De vrouwen zijn allemaal verbonden aan vrijwilligersorganisatie Amsterdams Buurvrouwen Contact (ABC).

Lifestyle fotografe Greet de Schipper portretteerde deze aan het ABC verbonden vrouwen. De Schipper is werkzaam als freelance fotograaf voor verscheidende tijdschriften en bedrijven waaronder ANWB en Natuurmonumenten. Naast portretten maakt ze ook interieur, reis en food fotografie. Na een opleiding aan de Gerrit Rietveld Academie was haar eerste project een fotoserie in Brazilië over arme bewoners van oude vervallen panden in de binnenstad van Soa Paulo. De Schipper maakte ook foto's voor de website van het ABC en het jubileumboekje. Daarnaast geeft ze les aan een anderstalige vrouw in haar buurt.

Bij het **ABC** verzorgen vrijwilligers taal-aan-huislessen bij anderstalige vrouwen. De lesneemsters kunnen door omstandigheden niet naar reguliere Nederlandse les. Het leren van de Nederlandse taal is een belangrijke voorwaarde voor zelfredzaamheid en deelname aan de maatschappij. Bovendien leidt dit buurvrouwencontact tot multiculturele ontmoetingen die - hoewel lesneemster en lesgeefster bij elkaar in de buurt wonen - anders niet snel plaatsvinden

Na de tentoonstelling in het stadsdeelhuis Oost is de tentoonstelling ook te zien in o.a. het stadsdeelkantoor in Nieuw West. Klik [hier](#) voor alle data en adressen.